

Kerkramen van St. Janskerk



Dit fotoboek toont details van glas-in-lood ramen. In de zijbeuken treft u Bijbelse taferelen aan van de wonderen van Jezus, de geheimen van de Rozenkrans en het leven van Petrus en Paulus. De oude ramen in beide transepten tonen enkele bijzondere thema's (o.a. Jezus/Maria/Johannes). Apart is het raam van H. Brigitta (de "koemeid" uit het oude verhaal "De Futel"). Het priesterkoor omvat beelden van de kruisdood van Jezus (middelste raam), met aan weerszijden enige taferelen uit het leven van **H. Johannes de Doper**, de patroonheilige van onze parochiekerk. De (ronde) ramen in de lichtbeuk zijn van meer algemene aard, nl. engelen met bazuinen.

Het 1^o-raam v/d linkerzijbeuk (Beroepsgroepen) verbeeldt een "In Memoriam" aan Zef Cleven (1913-2000), die een aantal kerkramen doneerde.

(een samenwerking van Henk Brill en Martin Cleven)

In de bibliotheek van de BiblioNova-vestiging opgenomen.